

Stenprojektet



Idag har vi träffat Agneta, bildkonstnären som har gjort många sten symboler. Hon berättade om olika symboler. Vi har pratat om att vi ska göra egna symboler. Vi har kollat lite på symboler som man kan göra. Min symbol är ett eget slags fredsmärke. Jag gjorde den för att fred är ett bra tecken och jag tycker att det ska vara fred i alla länder i världen.



Utrustning-
skyddsglasögon, munskydd, öronproppar, handskar.
Utrustningen är till för att skydda dig och så att du inte skadar dig.
Material-marmor/kalksten, mejsel, handslägga.
Materialet är till för att kunna jobba i sten.
Hur fick jag bilden till stenen?
Jag hade ritat en skiss så att jag visste vilken jag skulle göra sen så försökte jag rita en likadan på stenen sen så mejslade jag.
Hur gick arbetet? Lätt/svårt?
Jag tyckte det var ganska lätt fast i början var det svårt för jag fatadde inte så mycket men jag blev klar ganska snabbt.

Idag så fick vi göra klart och måla på våra stenar. Jag mejslade litte men sen så målde jag. Mejslarna var litte dåliga så det var ganska svårt att mejsla. Målandet var väldigt lätt för det man behövde göra är att först dra penslen där man vill ha färg och sen ta ett blöt papper och dra över där man målat så att det bara kommer färg där man vill ha färg. Sen så fick man lägga stenen på gräset och ta kort.



Jag tyckte att det var kul, jag visste inte vad en mejsel eller en släga var. Jag tyckte att det var lättast att mejsla i marmor. Vi lärde mig att mejsla. Vi lärde för att Angneta lärde oss att mejsla och hur man skulle göra med slägan.